

Årsberetning 2023

Året startede med en tidlig søsætning af bådene (Yngling og Skippi).

Bådene skulle i vandet tidligt, da der var et hold kadetter, som skulle ned til Italien for at deltage i et stævne. De ville gerne kunne øve sig inden.

Så det blev til par kolde weekender i marts, hvor bådene blev gjort klar og kom i vandet start april. Ynglingene blev der brugt af kadetterne i april, men det var en kølig fornøjelse.

Chaca og Folkebåden kom i vandet senere.

Chaca skulle sejles til Kastrup og have mast på, så det var meget rart, at det ikke var så koldt.

Regulus fik mast ved hjælp af Chaca, hvilket faktisk fungerede fint. Så var vi heller ikke afhængig af kranassistance.

Standerhejsningen blev afholdt med et fornuftigt antal fremmødte medlemmer og der blev budt på det sædvanlige traktement med pølse, brød, kartoffelsalat, øl og vand.

Vejret var heldigvis nogenlunde, så vi slap for at stå i regnvejr og blæst.

Der var nogle medlemmer, der ydede en stor indsats i forbindelse med at tage havnevagter.

Der blev både sejlet tirsdag og onsdag, mest i Yngling og Chaca.

De to Skippier, der kom i vandet, blev ikke benyttet så meget som de forrige sæsoner.

Vi fik også afprøvet vores nye el påhængsmotor.

Dog var der lige nogle enkelte opstartsvanskeligheder og der er stadig noget vi skal have undersøgt.

Vi prøvede af hænge den bag på en Skippi, hvilket ikke var noget problem.

Patrick fik modificeret en af påhængsmotor beslagene til Regulus. Vi fandt ud af at el påhængsmotoren måske ikke er helt kraftig nok til Regulus til forlægning.

Med hensyn til Chaca fik vi endelig det elektriske ankerspil til at fungere.

Efter opmåling og sindrig tegning af passende klodser, fik vi vinklet pladen ankerspillet er monteret på i den korrekte vinkel. Derefter kørte ankerspillet som det skulle.

Det blev til gavn senere, hvor vi brugte Chaca som dommerbåd til

Forsvarsmesterskaberne.

Forsvarsmesterskaberne blev afholdt i september, med deltagelse af 8 besætninger.

Dejligt med så mange både, det bliver lidt sjovere og der bliver også mere konkurrence.

Dog kunne vejret godt have været bedre. Ikke meget vind og hele tiden skiftede. Og så sluttede vi af i silende regnvejr sidste dag.

Af mere sociale arrangementer blev det til en tur til Kroatien i september.

Der var 15 medlemmer, der havde tilsluttet sig turen. Turen blev finansieret med delvis tilskud fra klubben.

Vi fordelte os på tre både. De både vi sejlede var 41 fods både.

Det var superdejligt vejr, sol og tilpas varmt. Men der måtte godt have været en smule mere vind.

Turene mellem de forskellige havne blev opdelt, så vi havde et stop (frokost/badestop) undervejs inden vi anløb vores destinationshavn.

Der var mange gode dueller om at komme først til destinationen.

Som sidste ting er vi kommet af med vores fugtige og utætte 40 fod container til opbevaring af master plus diverse.

Vi har fået en del af den røde træbygning ved miljøpladsen.

Det gør at alle Ynglinge master, Skippi master og Regulus master kan være under tag.

Desuden er der plads til to Ynglinge.

Med det nye rum, kan vi nu stå i tørvejr og klargøre master til de både vi skal have i vandet, selv om det er møgvejr.